

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα κράτη και τα απανταχού κεφαλαιοκρατικά βαμπίρ εκμεταλλεύονται την παραγωγική δύναμη των υπηκόων τους και κερδοφορούν. Δουλεύουμε για αυτούς, αυτό είναι το κυρίαρχο. Είτε σε εργοστάσια, είτε σε γραφεία, σε καταστήματα, σε υπόγεια, σε ουρανοξύστες... οπουδήποτε! Και αν δεν δουλεύουμε, δεν μπορούμε να φάμε, να ντυθούμε, να μείνουμε κάπου, να πάμε σε γιατρό, να ταξιδέψουμε, ούτε καν νερό να πιούμε. Έχουμε αποδεχτεί να ζούμε σε μια κατάσταση ομηρίας, όπου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν μας το δώσει το κράτος και το αφεντικό μας!!!

Και όταν δεν χρειάζονται πια την εργατική μας δύναμη, απλά μας πετάνε στα αζήτητα, να βουλιάξουμε στα χρέη και την κατάθλιψη, να σαπίσουμε σε φυλακές και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η ζωή και ο θάνατος τους ανήκει. Αυτή η συνθήκη αφορά όλον τον κόσμο, σε ολόκληρη τη γη. Είμαστε αιχμάλωτοι αυτών που μας κυβερνούν, αυτών που αποφασίζουν για μας, αυτών που κερδοφορούν πάνω στις πλάτες μας, αυτών που πατάνε πάνω στα πτώματά μας.

Σήμερα, στη συνθήκη της βίαιης φτωχοποίησης, της άγριας καταστολής, της υποτίμησης της ίδιας της ζωής, ο λαϊκός σύνδεσμος της χρυσής αυγής πραγματοποιεί εκδήλωση στα γραφεία του προκειμένου "να ξανακουστεί η βροντερή φωνή των εθνικιστών σε ολόκληρη την Πάτρα, όπως το 1821". Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τώρα ανασύρθηκε ο εθνικισμός από το χρονοντούλαπο και μέσα από την απροκάλυπτη προπαγάνδα των ΜΜΕ έγινε καραμέλα στο στόμα του κόσμου η χρυσή αυγή, το μίσος για τους ζένους, η αυτοθυσία για το έθνος. Ο εθνικισμός είναι ένα ισχυρό όπλο του κράτους ώστε στα δύσκολα, σε περιόδους συσσωρευμένης οργής, να μπορεί να διατηρήσει την εξουσία του. Και αυτό διότι αποπροσανατολίζει και αποδυναμώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια θέση και έχουν τα ίδια συμφέροντα. Ο εθνικισμός μας λέει ότι φταίει ο απέναντι, ο ξένος, ο άλλος και ότι όλοι "εμείς" (έλληνες, λευκή φυλή, ορθόδοξοι...ό,τι βολεύει κάθε φορά) έχουμε κάτι κοινό. Οπότε πρέπει να σκύψουμε στοϊκά το κεφάλι, να δεχτούμε ό,τι προτείνουν οι επιχειρηματίες "μας", οι εφοπλιστές "μας". Οι φασίστες της ΧΑ στηρίζουν ξεκάθαρα το κεφάλαιο, προκρίνουν να δουλεύουμε για 17 ευρώ μεροκάματο (για την ανάκαμψη του ελληνικού κεφαλαίου, ρε γαμώτο!!).

Η ταξική συνείδηση είναι απαραίτητη όχι απλά για να αμυνθούμε αλλά και για να αντεπιτεθούμε και να ανατρέψουμε τις σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αν πρέπει να πολεμήσουμε με έναν τρόπο, αυτός θα πρέπει να είναι ΟΛΟΙ οι εκμεταλλεύμενοι ΜΑΖΙ. Όλοι οι εργάτες, οι φτωχοδιάβολοι, οι παρίες, όλοι όσοι είναι αιχμάλωτοι στην ανάγκη της επιβίωσης, όλοι όσοι τους αξίζει να είναι ελεύθεροι.

Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΤΟΠΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ